

# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ (Από Ελλάδα στην Αυστραλία)



Ανδριάννα Καραμήτρου

Το καράβι γλιστρούσε ήρεμα επάνω στα γυαλιστερά νερά του ωκεανού, σε λίγες ημέρες θα μπαίναμε στα νερά της Αυστραλίας, ήταν παραμονές των Χριστουγέννων, θα γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα στο καράβι, όταν φεύγαμε από το χωριό, ήξερα ότι θα περνούσαμε τα Χριστούγεννα μέσα στο καράβι και δεν μου ενθουσίαζε καθόλου αυτή η σκέψη, σαν μικρό κοριτσάκι πάντα μου αρέσαν τα Χριστούγεννα στο χωριό, και τα περίμενα με λαχτάρα.

Μέρες πριν τα Χριστούγεννα στο χωριό κάθε χρόνο, τηρούσαν διάφορα έθιμα, στη γιορτή Της Αγίας Αικατερίνης, κάθε χρόνο η μητέρα μας, που το όνομά της είναι Αικατερίνη, μας πήγαινε πρωί – πρωί στην εκκλησία για να κοινωνήσουμε.

Στο σχολείο ετοιμάζαμε το χριστουγεννιάτικο δένδρο, το έλατο το περνάμε από ένα μέρος έξω από το χωριό, (Αγία Παρασκευή) λέγεται το μέρος και έχει πολλά πεύκα και έλατα, εκεί πηγαίνανε μερικοί από τους γονείς μας, με τον δάσκαλο του σχολείου και διαλέγανε κάποιο όμορφο έλατο, το έφερναν στο σχολείο και με λίγα λεφτά που έδινε το κάθε παιδάκι στον δάσκαλο, αγοράζαμε δωράκια για να στολίσουμε το δενδράκι μας.

Την παραμονή των Χριστουγέννων κάναμε γιορτή και στο τέλος της γιορτής, ο δάσκαλος ξεσκάλωνε από τα κλαδιά του δένδρου ένα δωράκι, και μία δασκάλα τραβούσε κλήρο από ένα ομορφοστολισμένο κουτί, όποιο όνομα από εμάς τα παιδάκια έβγαινε, κέρδιζε το δωράκι που ξεσκάλωνε και κρατούσε ο δάσκαλος, έτσι παίρναμε όλα τα παιδιά από ένα δωράκι.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, πολλά παιδιά γυρνούσαν στα σπίτια και έψαλαν τα κάλαντα, ακουγόταν χαρούμενες φωνές παντού στο χωριό, υπήρχαν πολλά αλλά χριστουγεννιάτικα έθιμα που μας ομορφαίνανε τις γιορτές, μας γέμιζαν χαρά και αδημονία για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Οι νοικοκυρές καθάριζαν τα σπίτια και άσπριζαν με ασβέστη στις αυλές όπου είχαν τσιμέντα, ήταν όλα όμορφα και καθαρά, οι γειτονιές μοσχοβολούσαν φρεσκοψημένα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Τα παιδιά την παραμονή πηγαίνανε γλυκά στις νουνές τους, περπατούσαν σε κάθε δρομάκι στο χωριό, κρατώντας Ψάθινα πανεράκια με γλυκά και όλα τα πανέρια ήταν πάντα σκεπασμένα με λευκά όμορφοκεντημένα και κολλαριστά πετσετάκια.

Χριστούγεννα χτυπούσε η καμπάνα από νύχτα και η μάνα μας ξυπνούσε και μας έντυνε με τα καλά μας ρούχα, που ήταν πλυμένα και σιδερωμένα, τα παπούτσια μας βαμμένα, τα παλτουδάκια μας έτοιμα, να μας τυλίξουν και να μας κρατούν ζεστούς, στο τσουχτερό κρύο που έκανε έξω, πολλές φορές χιόνιζε και εμείς περπατούσαμε για την εκκλησία ανάμεσα στις λευκές νιφάδες του χιονιού, αχ! Τι όμορφα που ήταν! Στον δρόμο που περπατούσαμε εκεί στη γειτονιά μας, βλέπαμε που έβγαιναν κάποιες οικογένειες χωριανών μας, από τα διάφορα δρομάκια και βάδιζαν προς την εκκλησία, η οποία εκκλησία γέμιζε από κόσμο, φεγγοβολούσε και μοσχοβολούσε και καθώς μπαίναμε μέσα, νοιώθαμε μια γλυκιά αγαλλίαση, πολύ όμορφα όλα. Όσοι τα έζησαν μπορούν να το νοιώσουν και να το καταλάβουν καλύτερα.

Στα μέσα του εβδομήντα άνοιξε η μετανάστευση,

οι γονείς μας μια μέρα, είπαν στον αδερφό μου κι εμένα, ότι ήρθαν τα χαρτιά μας να φύγουμε στην Αυστραλία και θα περνούσαμε τα Χριστούγεννα στο καράβι, εγώ στεναχωρήθηκα πολύ, αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή.

Έτσι τα Χριστούγεννα βρισκόμασταν μέσα στο καράβι, όμως ήταν όμορφα, διαφορετικά από ότι είχα συνηθίσει, αλλά πολύ πιο όμορφα από ότι περίμενα. Το πλήρωμα του καραβιού έκανε ότι μπορούσε να μας ευχαριστήσει, το καράβι ήταν στολισμένο πολύ όμορφα παντού, στις σκάλες, στους διαδρόμους, στο κατάστρωμα, μπαλίτσες, διάφορα στολίδια, κόκκινα, χρυσά, φωτάκια λαμπύριζαν παντού, ακουγόταν τραγούδια Χριστουγεννιάτικα σε όλο το καράβι, εμένα όλη αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα μου γέμιζε χαρά, σαν να βρισκόμουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο..!

Σε μια μεγάλη αίθουσα υπήρχε ένα μεγάλο φωτισμένο ψηλό Χριστουγεννιάτικο δένδρο, στολισμένο με διάφορα χρώματα μπαλίτσες και πολλά φωτάκια, σαν ψεύτικα κεράκια στα κλαδιά του δένδρου. Δίπλα στο δένδρο ήταν μια μεγάλη εντυπωσιακή φάτνη, εμείς τα παιδιά σαστισμένα

μόνο κοιτάζαμε, Τον μικρό Χριστό, Την Παναγία, Τον Ιωσήφ, τους μάγους, τους βοσκούς, τα προβατάκια και όλα τα ζωάκια μέσα στη φάτνη, την οποία έλουζε ένα όμορφο ροδόχρυσο φως,

δεν είχα ξαναδεί τέτοια πράγματα και σαν μικρό κοριτσάκι που ήμουν, καθόμουν και τα έβλεπα με πολύ ενθουσιασμό.

Την ημέρα των Χριστουγέννων μας έκαναν έναν μεγάλο μπουφέ γεμάτο με διάφορα ομορφοστολισμένα πρωτότυπα για εμάς φαγητά και μπορούσαμε να πάρουμε να φάμε ότι θέλαμε, ότι λαχταρούσαμε, κάναμε πολύ χαρά εμείς τα παιδιά, εντύπωση μου έκανε μια πιατέλα με διαφανές τζέλι, που θα το είχαν βάλει σε φόρμα με όμορφο σχέδιο, σαν τριαντάφυλλο και είχε φρούτα μέσα σε ροζ τζέλι, και εγώ σκεφτόμουν πως άραγε να είχαν βάλει εκείνα τα φρούτα όλα τόσο όμορφα εκεί μέσα στο τζέλι, ήταν πολύ εντυπωσιακό σε μια μικρούλα σαν κι εμένα.

Ήμουν μικρούλα, τα θυμάμαι όμως όλα στο καράβι πολύ καθαρά, ίσως επειδή πολλά πράγματα τα έβλεπα για πρώτη φορά και με είχαν εντυπωσιάσει.

Μπαίναμε στα νερά της Αυστραλίας, μας είπαν ότι την ημέρα της πρωτοχρονιάς θα βρισκόμασταν στο λιμάνι της Μελβούρνης, αρχίσαμε να μαζεύουμε τα λιγοστά μας ρουχαλάκια.

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο καράβι σε μια στολισμένη μεγάλη αίθουσα ετοίμαζαν τραπέζια για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, για την αλλαγή του χρόνου, εμείς τα παιδιά δεν θα πηγαίναμε, ούτε οι γονείς μας θα πήγαιναν.

Την ίδια ημέρα όμως το πρωί, υπήρχε μια όμορφη έκπληξη για εμάς τα παιδιά, κάποιος ντυμένος Άγιος Βασίλης που γελούσε, Χο! Χο! Χο! κρατούσε ένα μεγάλο σακί γεμάτο δωράκια, μπήκε σε μια βάρκα, μπήκε και ο καπετάνιος με την λευκή στολή του και μοίραζαν δωράκια από τον σάκο στα παιδιά, εγώ ντράπηκα να πάω, αλλά αδερφός μου πήγε και του έδωσαν ένα πολύ όμορφο πράσινο σιδερένιο τραχτεράκι που πιστεύω να το έχει ακόμα, έχουμε και μια φωτογραφία, τον καπετάνιο που δίνει το δώρο στον αδερφό μου.

Περάσαμε πολύ όμορφα, αξέχαστα και μοναδικά Χριστούγεννα στο καράβι, μια εμπειρία που θα την θυμούμαστε πάντα.

Πρωτοχρονιάτικο δώρο για όλους εμάς όμως ήταν που την πρωτοχρονιά, πρώτη ημέρα του χρόνου, φτάσαμε στο λιμάνι της Μελβούρνης, της καινούργιας μας πατρίδας, που εκ πρώτης όψεως, την θαυμάζαμε από το κατάστρωμα του πλοίου.

Καλά Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο..!! \*

Ανδριάννα Καραμήτρου