

# Πρίγκηπα Φίλιππε!!!

Έρμα Βασιλείου, 9η Απριλίου, 2021



Οι λέξεις του πόνου είν' αμέτρητες!  
Σήμερα, μ' ένα ποίημα για τον πολύ αγαπημένο όλων, δικών μας και ξένων, Πρίγκηπα Φίλιππο!  
Γραμμένο τη μέρα που έγινε γνωστός ο χαμός του. Εδώ, χωρίς κανένα διόρθωμα στους στίχους. Όπως ακριβώς γράφτηκε.

Τη νύχτα της 9ης Απριλίου  
Αισθάνθηκα στον ύπνο μου  
Πως ήσουν σε κατάρτι ανεβασμένος  
Και έλεγες στον άνεμο  
Πως γίνατε πια αδέλφια!  
Ένα δελφίνι θέλησε να σου ζητήσει κάτι  
Και του το έδωσες πριν καν  
Ό,τι κι αν ήταν  
Να σου ειπεί...  
Και ο σταυρός στο λαιμό  
Ακόμα από τραύμα πονούσε...  
Και το πρωί το ράδιο ανήγγειλε  
Πόσο ψηλά ανέβηκες  
Σ' αγγέλων άλλα ύψη σε ωθούσε...

Μα στο κατάρτι  
Εγώ σε βρήκα να φουσκώνεις τα πανιά  
Με το πνεύμα σου  
Στο λαιμό σου ωστόσο τώρα  
Χωρίς τη ζεστασιά του χρύσωνα χρυσού  
Έν' απλό ιερό  
Φυλαχτό,  
Μια ευχή της μάνας και του κύρη σου...  
Φυλάμενη!\* \*φυλαγμένη, κυπριακή διάλεκτος  
Το κρύο στην άδεια χρυσοθήκη  
Μιλά στα υπόλοιπα σαν αδελφός  
Για μυστικά που μόνο εσύ γνωρίζεις...

Ένας Σταυρός  
Για άνθρωπο που σαν εσέ χαμογελά  
Δεν το γνωρίζει το γιατί  
Και δεν το ομολογεί!

Θα λείψει το χαμόγελο απ' τα ψηλά παράθυρα  
Του οίκου σου όπου έλαμπε κι ο ίσκιος σου ακόμα,  
Φίλιππε!

Το κυπαρίσσι πνεύμα και το σώμα σου  
Θα λείψουν σε Βασίλισσα που δεν τα έχει όλα πια  
Γνωρίσει

Και παίζει ο άνεμος μαζί σου

Τις τελευταίες μέρες

...όπως στα πέλαγα που αγάπησες του, ακόμα  
ετούτου,

Κόσμου μας

Όπως παίζει με τις σοφές, λιτές εκφράσεις

Κι εγκαθιστά σ' άλλη σειρά βαλμένες

Σ' αλλοτινή πρωτιά και ωραιότητα

Ταμένες και δοσμένες...

...Μα τίποτε, δες, δεν τελειώνει, Φίλιππε

Γιατί όλα, μα όλα αρχίζουν πάντα

Σε μια ζωή που σε πήρε από ετούτη...

...Εγώ στην προσευχή μου το είχα

Το παιχνίδι του αγεριού με τα χρόνια ξεχάσει!

Στα 99, ας ήταν ένα παραπάνω...

Ακόμα ένα

Να γενεείς αιώνας...

Λες κι οι τριψήφιοι αριθμοί να έχουνε προνόμια

Και θεν πολλά για να σ' αφήσουν να περάσεις

Στα θυρλικά εκατό...

Και παρατάν και τα ξεχνούν τα έτη της αγάπης...όπου τα  
βρουν

Στο δρόμο τους...

Μα εσύ γίνηκες άπειροι, Πρίγκηπα Φίλιππε, αιώνες...

Οι ταξιθέτες τώρα μάχονται μεταξύ τους

Ποιος να σου δώσει

Του παραδείσου προνομιούχα, πρώτη θέση...

Την καλύτερη!

...Άφησες πίσω σου στρατιές χαμόγελα

Και σε λειβάδια με άλογα τη φωνή σου...

Πόσα θα ήθελα να μάθω...

Ακόμα και το πώς

Υποκλίνεσαι την ώρα που φεύγεις μακριά

Και όμως μια Βασίλισσα παραδίνεται σε σένα

Με την ψυχή μιας ώρας, ενός λεπτού σιγή

Που τα θυρόφυλλα σφαλίσαν σφαλισμένα...

Φίλιππε, αγαπημένε όλων

Στο άλογο του ανέμου

Μας αφήνεις να ζητούμε τη μορφή σου...

Όσα κι αν θέλει ο άνεμος για να σε φέρει πίσω

Συσσωρεύουμε!

Έρμα Βασιλείου, 9η Απριλίου, 2021